

16. januar 2018

Gildehal

25 gildebrødre og 5 gæster deltog i den årlige Nytårgildehal. Fra Stadsgildeledelsen mødte Henning, Bent og Kaj op til Gildehallen.

Efter at ha` hørt Pinafore, bød Steen velkommen, og åbnede Nytårgildehallen.

Velkommen til årets første Gildehal, en særlig velkomst Stadsgildeledelsen, og ikke mindst til 5.

Gildes gildebrødre og gæster.

Således indledte Steen sin gildemestertale.

Januar, årets første måned, opkaldt efter guden Janus, som var udstyret med to hoveder, og han kunne således se både ind og ud. Det er der sikkert mange af os, der har gjort specielt i begyndelsen af måneden, det er jo trods alt et helt år vi netop har lagt bag os, og samtidig med, at vi gerne vil orientere os om det der venter.

ALS

Når I hører dette ord, tænker mange sikkert på Danfoss Universe, eller måske andre oplevelser på Als. MEN ordet ALS, har en hel anden betydning, og betyder Amyotrofisk lateral sklerose, og i en kortere form ALS. Den viser sig ved, at kræfterne i arme og ben langsomt nedsættes, og efterhånden giver den tale- og synkebesvær. Efterhånden kan vedkommende ikke en gang selv trække vejret.

Dette punkt er Troels Kløvedal nået til, han får mad via en sonde i maven og trækker vejret via en respirator. Han føler selv, det er som, at gå på en skovsti, der bliver smallere og smallere. Den sidste bog fra hans hånd er netop udkommet og hedder

"Alle mine morgner på jorden"

Desværre bliver det nok også den sidste bog, han udkommer med.

Bogen handler også om lidt andet end morgener. Der er også noget om navigation til søs, her er det specielt stjernebillederne der bliver rost.

Troels har sejlet rigtig meget rundt i verdenen, f.eks. Fjernøsten og mange andre steder. Han undlod så vidt muligt, at overnatte i havn, idet der var for meget uro. Så hellere anke op ud for kysten og ligge der i ro og mag.

Når man ligger på det åbne hav langt fra alfavej, føler man også ro. Ved man så tillige præcis, hvor man befinder sig, er man også meget tryk. En del af denne fornemmelse skyldes vores kompas. I spejdertiden lærte vi at bruge kompasset som vejleder.

Med den udvikling der sker i verdenen i dag, glemmer flere og flere de gamle dyder, og vi stoler mere på elektronikken. MEN hvis et søkabel bliver revet over, bliver et stort område mørklagt, og i sådan et tilfælde er det altid godt, at huske de gamle dyder.

Gildetegnet har i sig den franske liljes symbol, kompasnålens nordpil, der minder os om, at holde ret kurs. De to femtakkede stjerner symboliserer

gildelovens 10 dele, ligesom liljens tredeling og trekløveren viser hen til vort tredelte gildeløfte.

Vort Gildetegn er sammensat af pige- og drengespejdernes emblemer, som fortæller os, at vi er en sammenslutning af tidligere spejdere.

Har vi blot gildetegnet i tankerne, minder det os om vor kurs og færden.

5 minutter Sct. Georg ved Eva

Ved hvert årsskifte gør man sig altid nogle tanker om fremtiden, men også om fortiden i gåseøjne de **gode gamle dage**.

Vi blev født før fjernsynet, færdigretter, kontaktlinser og dankort. Mobiltelefon, opvaskemaskine og strygefrit tøj.

Vi har set skrøtterne til anklerne, til læggene og til midt på låret og hele vejen ned igen.

Eva fortalte mange ting, som vi ikke havde i de gode gamle dage.

Efter disse tanker, må vi konstatere, at vi tilhører den heldige generation, der har overlevet alt dette, så der er alt mulig grund til at fejre, at vi igen har taget hul på et helt nyt år, som vi håber må bringe mange gode oplevelser i fællesskabet i gilderne.

GODT NYTÅR TIL JER ALLE!

Efter de 5 minutter, var der to gildebrødre, som Steen skulle overrække 40 år`s nålen—

Grethe Tønning og Ruth Mathiesen.

Ruth var ikke med til gildehallen, så det var kun Gethe der fik overrakt nålen.

Efter gildehallen var Ib bordleder, og vi kunne nu begynde, den helt store nytårsbuffet. Det var selvfølgelig torsk, som det hører sig til, pakket ind i folie og med masser af dejligt tilbehør.

Inden vi kunne begynde spisningen, skulle der selvfølgelig synges den omdelte sang.

Til dessert var der kaffe og en rigtig lækker lagkage, så til slut blev alle mætte.

De tre fra Gildeledelsen, prøvede noget helt nyt, idet de havde skrevet en sang, gående på melodien fra Folk og Røvere i Kardemomme By. Jo, ikke et øje var tørt, da de sang for os.

Tak for det!

Til slut takkede Steen 1. Gruppe, for et rigtig godt arrangement, og vi kunne slutte nu på sædvanlig vis.

Skriver/ Kurt Schmidt