

30. maj 2017

## Friluftsgildehal

Årets friluftsgildehal foregik som sædvanlig på Frydenborg Lejren.

4. gruppe stod i år for det praktiske. Straks ved ankomsten, skulle vi "lege". Deltagerne blev stillet op i to rækker, og skulle holde hinanden i hånden.

En hjemmelavet hulahopring, skulle nu vandre af sted, uden at give slip på hinanden.

Derefter blev der uddelt materialer til de to hold, således at der kunne bygges et **insekthotel!**

Hotellet består af to halvdele, og der skulle nu skrues træ sammen i den helt store stil.

Nogle af deltagerne samlede grene og blade sammen, som så skulle proppes ind i hotellet. Et flot insekthotel, står nu flot placeret tæt ved grillen.

Efter de to store opgaver, var der nu tid til spisning. En dejlig to retters menu, blev anrettet som buffet, bestående af skinke med diverse tilbehør, og som dessert, kaffe med kage og is.

Alle var nu mætte, og vi kunne nu vandre ned til bålpladsen, hvor der var tændt et flot bål.

Gildemester Steen, indledte med at byde velkommen til den sidste gildehal inden sommerferien.

**GM:** Vi er kommet sammen for at støtte hinanden i vores personlige udvikling, og for at styrke vores kammeratskab. Og vi søger at tage stilling til livets forskellige spørgsmål.

**GK:** Vort Gildetegn har i sig, den franske liljes symbol, kompasnålens nordpil, der minder os om, at holde den rette kurs.

**GS:** Lysene på Højsædet symboliserer sandhed og retfærdighed, og minder samtidig om ilden fra vort lejrål.

### Duer ikk-VÆK!

Er hentet fra H.C. Andersens eventyr Klods Hans. Den eneste, som fandt nåde hos prinsessen, var Klods Hans, der kom ridende på en gedebuk med en død krage, en gammel træsko og lommerne fulde af pludder. Klods Hans er anderledes og et interessant emne, ja, vi kender alle enden på historien.

Vedkommende der præsenterede ideen, kom ikke ridende på en gedebuk, men mit kendskab til ham fra spejdertiden, gjorde at jeg ikke blev forbavset.

Dengang var han tropsfører for Egetropen, og han fandt på mange nye udfordringer, som smittede af på de øvrige troppe under Det Danske Spejderkorps, der var i byen.

Et frø var sået, og personligt var jeg lidt lunken over for ideen. Vedkommende der havde sået frøet, havde dog fået hjælp af andre. En af disse personer har netop holdt sit 40 års jubilæum i et andet løb.

Gruppen der startede Sct. Georgs Løbet, er som vi ved "barslet" med et ekstremløb den 3. september.

Der er langt hen ad vejen gået lige som i eventyret, den *grimme ælling*, som efterhånden forvandlede sig til en smuk svane.

Ideen har udviklet sig, og er blevet til et flot samarbejde med KFUM Atletik og Motion og Folkekøkkenet og senest IBC.

Overgiver ordet til **GS:**

Kaj havde nu den store ære sammen med formanden for KFUM Atletik og Motion Susanne Jørgensen, at kunne overrække Kim fra Folkekøkkenet, overskuddet fra

Sct. Georgs Løbet, som lød på kr. 8.000,00!

Derefter takkede Kim for pengene, som altid falder på et tørt sted.

Til slut, sang vi **Nu er jord og himmel stille.**

Gildehallen var nu slut, og der skal lyde en stor tak til 4. gruppe, for et flot arrangement.



**Skriver/ Kurt Schmidt**