

2. Gildes sommerafslutning på Frydenborg d. 8. juni 2016

Gildebrødre med ledsagere var denne dag inviteret til Frydenborg. Der var 35, der havde tilmeldt sig arrangementet, som startede kl. 17, hvor der var der snacks, drikke og mulighed for at tilmelde sig en holddyst i enten kongespil eller petanque eller begge dele. Der var naturligvis præmier i begge kategorier og til både 1. og 2. pladserne.



Der var dækket festligt op til midt dagen under den store telt dug og kl. 18.30 havde den arrangerende gruppe og de 2 grillmestre maden klar og vi kunne gå til bords og nyde en dejlig 2 retters middag.



2. gilde havde for et halvt år siden besluttet at nedsætte en sangbog-gruppe. Gruppen havde fået til opgave at lave en sangbog til 2. gilde, hvor alle gildebrødrene kunne melde ind med sange, de ønskede skulle med i sangbogen. Sangbog-gruppen kunne denne aften præsentere resultatet, som blev godt modtaget og flittigt brugt i løbet af aftenen.



Efter spisningen blev flaget sunget ned, inden vi gik ned til det tændte bål. Efter en indledende sang havde Gildemesteren ordet. Britta indledte med endnu engang at sige velkommen til vores 3 gæster og potentielle nye gildebrødre, som var med denne dag. Efter nogle praktiske oplysninger sluttede Britta af med at ønske alle en god sommer.

Efter endnu en sang holdt Anne-marie bål-tale om, hvor meget fællesskab og socialt netværk betyder for vi mennesker.

Vi sluttede aftenen af under teltet med kaffe og småkager og en tak til vejrguderne for dagens lune sommervej.

AMS skriver