

1. gildes gildehal

1. november 2018.

Gildemester Otto Bjerregaard bød velkommen til 25 gildebrødre velkommen til gildehallen. Gildemesteren oplyste at vi skulle optage 2 væbnere, Per Madsen og Allan Hansen, og 3 andre står klar til optagelse.

Gildehallen startede på vanlig vis med fremførelse af fanen og sang nr. 44, "Der er ingenting der maner".

Herefter skulle Per Madsen og Allan Hansen optages som væbnere. Per Madsen svarede på spørgsmålet "Engang spejder altid spejder" og Allan Hansen svarede på spørgsmålet "Hvordan kan man hjælpe andre". Vi fik nogle rigtig gode og positive svar fra de 2 gildebrødre. De 2 gildebrødre aflagde væbnerløftet og blev ønsket tillykke med optagelsen af Gildemester Otto Bjerregaard. Gildemesteren omhandlede en lang og god historie om Baden Powel. Han blev født i 1857 og er ud af en søskendeflok på 9. Moderen blev enke i en alder af 35 år og det var økonomisk hårdt, men med hjælp fra arv og moderens far kunne familien holde en nogenlunde social status. Baden-Powels fulde navn var Robert Stephenson Smyth Powel.

En historien om en dreng som kom på kostskole som 12 årig

og det altid at være omgivet af andre drenge gav ham behov for periodevis at være helt alene. Så snød han sig ud i en skov og legede spion, pelsjæger og lignende, og når han fangede et dyr eller en fugl i sine snarer, flåede han det, stegte det over bål og spiste det. Er der noget vi som gamle spejdere genkender?

Ferieerne blev tilbragt hos familien. Hjemme eller hos hans farbror, der var godsejer, eller hos hans morfar, der havde et stort landsted med meget skov, men altid sammen med sine 5 brødre. De red på ponyer sammen på farbrors gods, de fik fat på en sejlbåd, sejlede på lange "opdagelsesrejser", legede pirater eller bjergningssskib. Altid sammen.

Er der noget, der får os til at tænke på patruljesystemet? En sejlbåd eller en patrulje gør besætningsmedlemmerne selvhjulpne, modige og seje, udvikler muskler samt opøver teamwork og kammeratskab. 8 år efter starten af spejderbevægelsen indtrådte England i 1. Verdenskrig. Spejderførere blev indkaldt, og patruljesystemet klarede sig uden voksne. Kystbevogtningen blev støvsuget for alt maritimt uddannet personel, som blev overført til flåden. Hvordan klarede så kystbevogtningen? Jo, søspejderne

overtog kystbevogtningsopgaver med 30.000 spejdere.

Spejderne rejste penge til finansiering af 6 soldaterhjem.. Spejderuniformen blev symbolet for tusinder af spejdere på, at de ligesom deres fædre og storebrødre gjorde deres pligt for Gud Konge og Fædreland. Man var stolt af at bære spejderuniform.

Den engelske forsvarsminister Lord Kitchener formulerede parolen "En gang spejder altid spejder". Han beordrede også, at Generalløjtnant Sir Baden-Powel ikke måtte mobiliseres, på grund af vigtigheden af det arbejde han ledede gennem sine spejdere.

Lad mig slutte det historiske her. Kun nogle personlige strøtanker: BP indførte et spejderløfte, hvor spejderen lover at gøre sin pligt overfor sin ære, sin gud og sit land. I 60-erne blev Det danske Spejderkorps inficeret af pædagoger af den slags, der gik med lilla ble om hovedet. Det lykkedes dem at få pligt, ære, gud og fædreland ud af spejderløftet. Jeg græmmes.

Hvad har spejderne lært danskerne? Min far og hans generation ville ikke drømme om at gå i korte bukser på en varm sommerdag. Det har danskerne lært af spejderne. At bo i telt lærte danskerne først, da spejderne havde gjort det i 50 år.

Lærere kender den pædagogiske betydning af at tage på lejrskole. Det lærte de fra spejdernes sommerlejre.

Et problem for spejdere i dag er, at mødre er blevet meget mere pylrede end de var i vores tid. Jeg opfordrer tilstedeværende bedste- og oldeforældre til at gøre deres indflydelse gældende.

Henning Nøhr holdt 5 minutters Sct. Georg om etik, moral og opførsel.

Efter oplysning om afbud og musikindholdet i aftenens gildehal blev gildehallen lukket efter gældende forskrifter.

Efter gildehallen spiste vi Ål, som vi blev snydt for til gildehallen i oktober og dem der ikke kunne lide fisk fik noget andet. Under spisningen fik vi en orientering om, hvad der sker i de forskellige udvalg.

Gildebrødrene skrev også en hilsen til en syg gildebror på et telegram, som gildemesteren sendte pr. mail og vores syge gildebror har svaret tilbage med tårer i øjnene samt en stor tak til gildebrødrene i 1. gilde.

Nogle gildebrødre har været ude og sætte vildthejn op for en gildebror og denne bad om GS skrive en regning på 8000 kr. til gildets hjælpearbejde GM kan oplyse at vi har fået en henvendelse om hjælp med parkering på Koldinghus, hvor vi kan skiftes til at være to fra

gildet på parkering. GM laver
vagtskema af 1 times varighed.
8. december 2018 lørdag to
mand fra kl. 8:00 til 16:00

9 december 2018, søndag to
mand fra kl. 8:00 til 15:00
En god aften sluttede på vanlig
vis.

Skriver Olaj Mørup