



At være spejder!

Man kan gå i biografen, gå til gymnastik, forbold, folkedans eller meget andet fornuftigt. Men man går ikke til spejder. Har man først afgivet spejderløftet, **så er man spejder.**

Derfor lyder det jævnlige i baghovedet på de fleste gamle eller tidligere spejdere en traditionsrig sætning: "engang spejder, altid spejder". For nogen lyder sætningen dagligt.

For rigtig mange er det også fordi, at lærdommen erhvervet i spejdertiden i deres arbejdsliv har medvirket til at udfylde ledelsesfunktioner eller andre krævende arbejdsopgaver på en måde, som har vundet respekt i omgivelserne. Alt fordi spejderlivet indeholder umådeligt mange udviklingsfaktorer for børn og unge, ja såmænd også for os ældre.

Spejderlivet tilbyder jo venskab og sammenhold med gode kammerater, udvikling af naturlige evner til positivt brug i hjem, skole og samvær med andre. Og spejderen bydes på oplevelser i naturen og i brugen af naturens ressourcer og tilbydes grænseoverskridende eventyr på nationale og internationale lejrophold.

Og så har spejderen altid haft adgang til verdens nok bedste trænings- og udviklingscentre for tidens ungdom.

For at blive spejder skal man aflægge spejderløfte. Man afgiver det

løfte på sin hæder og ære, at alle kan stole på, at hun/han følger spejderloven eller i det mindste gør sit bedste for at følge den

Spejderlivet skal først og fremmest gøre spejderen til et godt menneske. En god samfundsborger, der ikke tænker på sig selv først men er rede til at hjælpe hvor der er behov for at hjælpe. Men spejderarbejdet vil også udvikle spejderen til at kunne selv, til at blive dus med natur og det frie liv ved skov og strand. Få glæde af det liv, der opleves under en teldug og ved madlavningen på bålets åbne ild.



Spejderen får hele tiden udfordringer som skal løses egenhændigt eller som kræver samarbejde og kun kan løses, hvis alle gør deres bedste og i et styret fællesskab. Derfor læres både selvstændighed og at indordne sig i gruppeløsninger.

Præsident Kennedy brugte spejderlovens elementer, da han sagde til sine borgere "spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad kan du gøre for dit land".

Sådan er det at være spejder!
Redaktør Olaf Mørup



Information og debat

STADSGILDET

Det var den sommer – næsten!

Kære Gildebrødre!

Jeg læste for kort tid siden noget om tillid, som et vigtigt råstof. Samtidig gjorde forfatteren opmærksom på, at vi danskere er et af verdens lykkeligste folk blandt andet på dette grundlag. Et synspunkt som mange af os deler, men de færreste nok tænker på i det daglige!?

Kan vi så ikke bare standse her og lade to og fem være lige? Næppe, for vi har som Gildebrødre(GB) både internt og eksternt gjort opmærksom på – at vi ikke er som andre!

En flot "markering", når vi gang på gang glemmer at billede og lyd skal passe sammen - for at VI som GB skal være eller er troværdige. Det ville derfor være dejligt, nemt og bekvemt hvis vores "indbyggede" GPS (som vi bruger i vores bil til at finde mål og adresser på) – hjalp os på rette vej i livets forskellige situationer. Men det gør den jo som bekendt desværre ikke!!

Når du læser dette indlæg, så er vores kæmpeindsats på Skamlingsbanken forhåbentlig godt overstået og vi kan klappe hinanden på skuldrene!? Endnu engang har vi været fri for vores GPS – da vi har prøvet det mange gange før!

Så tak for dette og god arbejdslyst også i gildet – selv om vi er torden-skjolds soldater.

**HVIS DU ER UTILFREDS SOM GB
- SÅ SIG DET TIL DIN GILDELE-
DELSE!**

**HVIS DU ER TILFREDS – SÅ SIG
DET TIL DINE OMGIVELSER, SÅ
VI KAN BLIVE FLERE GB!**

**God arbejdslyst til os alle
Karsten Barfoed/STGM**



Tegllund

**Vejle - Kolding - Kolding Syd
Fredericia - Vejen - Haderslev**





Information og debat

1. GILDE

1. Sct. Georgsgilde Kolding. Sommermødet på Frydenborg den 4.juni 2015.

Ved sommermødet bød gildemesteren velkommen til de 43 gildebrødre og damer, der var mødt op for at deltage i det sidste møde inden sommerferien.

En aften med hyggeligt samvær.

Arrangementet var tilrettelagt af 3. gruppe med Benny Pagh som bordleder, og den veltilberedte middag bestående af stegt kylling, nye kartofler og is med bær, blev nydt, alt imens snakken gik livligt.

Som underholdning efter maden læste Olaj Mørup et par historier fra det nordjyske.

Gildemesteren afsluttede med tak for en hyggelig aften, og ønskede alle god sommerferie.

**Skriversuppleant
Svend Aage Pedersen**



Information og debat

1. GILDE

1. Gildes Friluftsgildehal den 6. august 2015.

Gildemesteren bød velkommen til denne friluftsgildehal, hvor 21 gildebrødre var mødt frem for at samles om bålet ved pigespejderhytten i Strandhuse.

I Gildemestertalen kom Henning Nøhr ind på, at der for os alle er nogle værdier, som vi sætter pris på her i tilværelsen. Familien, venner, glæden i at opleve, at det går godt for vore nærmeste. Glæde sig over, at det går godt for de fleste. Hjælpe til hvor der er behov for hjælp. Det sidste er en del af vort gideløfte.

Venskab – frit efter Benny Andersen. Jeg kommer og lægger af – sparker døren op før du åbner. Traver hen over dig med mine byrder og sække – får dig sat op i en stol. Stiver dig af med puder og forsikringer – hold dig nu fast. Første sæk hældes ud over dit hoved – brugte bekymringer, askemistro, afgnavede fornærmelser, skræller og modgangsgrums. Du må hjælpe mig, den går ikke længere, løft dit hoved og sig: Hold ud! Nu anden sæk, med sammenbrændte planer, rester af rejser, flækket fremtid og gæret forventning. Du har stadig armene fri og rækker mig smilende hånden: "fat mod", lad dig ikke gå på. Tak for de ord, nu går det lidt bedre. Klar til tredje og sidste sæk – med lidt af hvert, bagvendte visirer, dåser der har været i krig, nussede

kort over ømme punkter – døde der går igen for et firma. Lad os minde Amanda i tørvene – vor stiftpiskede pubertet, alt for dig og kun for dig. Jeg vender mine lommer, det sidste jeg har, lidt sjælekrads lidt hilseuld, en enkelt karamel - forstår du mig nu derinde i bunken. Jeg slår toppen af, graver åndehul ned til dit ansigt, lægger øret til – hører dig stønne overvældet: Stå fast og kæmp! Lettet lister jeg bort – sådan taler kun en virkelig ven.

5 min. Sct. Georg blev holdt af Peter Eeg over emnet: Flygtninge/migranter: I disse tider hører vi om flygtningestrømmene i verden. På nuværende tidspunkt er der så mange flygtninge i verden, som der aldrig har været nogensinde tidligere. De der kommer fra Syrien og Afghanistan er flygtninge fra en borgerkrig. De der kommer fra Afrika søger hovedsageligt til Europa, fordi der er en stor arbejdsløshed og at udsigterne til at få et ordentligt liv samt uddannelse i Afrika er yderst dårlige. Der kommer også utroligt mange, der søger arbejde fra de nye østeuropæiske lande, da man i EU har et grundvilkår, der sikrer ar-

bejdsmarkedets fri bevægelighed, hvilket for øjeblikket er et af de store diskussionsemner i Danmark. Hvordan skal vi klare problemet med alle disse mennesker? Her er der 2 holdninger, den ene er at flygtningene skal anbringes i flygtningecentre, men deres sag bliver behandlet og at man skal sende folk tilbage til de lande de kom fra. Den anden holdning er, at de skal integreres og ud i samfundet for at gøre brug af deres kvalifikationer. 2 vidt forskellige løsninger på det samme problem. Lige meget hvad vi gør i Danmark og Europa er samfundene inde i en forandringsproces, således at de samfund, vi kender i dag vil være meget forandrede om 20 til 30år, man må håbe, at det er muligt for politikerne at påvirke udviklingen.

Herefter blev gildehallen lukket. Eftergildehallen var arrangeret af 4. gruppe med Ebbe Holst bordleder. Snakken gik lystigt under middagen, hvor der blev serveret smørrebrød. Gildemesteren afsluttede med tak for en hyggelig aften.

Skriversuppleant
Svend Aage Pedersen

Murermester
H.G. MORTENSEN & SØN
Tlf. 7552 7658

byg
garanti





2. Gilde på Frydenborg 3. juni 2015.

Vejrguderne havde denne dag honoreret den arrangerende gruppes anmodning om godt vejr.

Til Gildemødet på Frydenborg var både Gildebrødre og deres partnere inviteret og dejligt mange deltog.

For alle dem, der havde mulighed for det, startede arrangementet allerede kl. 17, hvor der var kaffe og kage. Efterfølgende var der mulighed for enten at få revanche for et tidligere nederlag eller brilliere med egne evner udi petanque og/eller vikingespil.

Kl. 18.30 blev alle kaldt ind til et veldækket bord. Den arrangerende gruppe havde selv stået for middagen – en super lækker 2 retters menu.

Efter middagen mødtes ved vi flagstangen, hvor flaget blev sunget ned.



Herefter gik vi ned til bålet. Som nævnt var det en af de lunere aftenen i denne ellers noget arktiske sommer, hvilket ikke gjorde hyggen og samværet omkring bålet mindre godt.



Vi sang adskillige sange og Britta holdt aftenens båltales. Britta fortalte om stedet vi var: "Frydenborg" – eller rettere historien om Frydenborg gennem tiderne, hvor hun havde ladet sig inspirere af det skriv, som Poul Nielsen fra 4. gilde har lavet i forbindelse med Frydenborgs 25 års jubilæum.



Vi sluttede denne hyggelige aften på Frydenborg af med kaffe og hjemmebagt kringle.

AMS skriver



3. Gildes arrangement på Frydenborg den 5. juni 2015

Igen i år tilsmilede vejret 3. gildes arrangement på Frydenborg.

57 gildebredre med ledsager og enker deltog i arrangementet, der er afslutning på gildeåret.

Efter at flaget var taget ned startede arrangementet med en fin middag. Laurits Vinding var bordleder.



Efter middagen gik vi ned til bålpladsen. Her holdt John Hansen båtale om vores grundlov og baggrund i anledning af det var grundlovsdag. JH begyndte ved år 1801, hvor slaget på Reden fandt sted og 1807

hvor bombardementet af København samt at Danmark ved denne lejlighed måtte aflevere den danske flåde.

Danmark gik i forbund med Napoleon og dette resulterede i at Koldinghus nedbrændte, at Danmark måtte aflevere Norge til Sverige ved freden i Kiel i 1814.

Enevældens tid var ved at løbe ud og det resulterede i, at man i 1849 under kong Frederik den 7. fik indført demokrati og fik en grundlov hovedsageligt forfattet af de 2 politikere D. G. Monrad og Orla Lehman. Ved grundlovsændring 5. juni 1915 fik kvinder også valgret. Kvinder havde dog siden 1908 haft mulighed for at stemme ved kommunalvalg.



HOPPES ANLÆGSTEKNIK

- Speciale Græsplæner
- Anlæg
- Belægninger m.m.

Henrik Poulsen

Hoppesvej 118, Vonsild, 6000 Kolding

Tlf. 7556 7272 - Mobil: 4086 5672

Mail: post@hoppes-anlaeg.dk

I 1915 blev der forskellige steder plantet "Mindege" blandt andet et ved Koldinghus. På vej mod slottet står der på venstre side en mindesten for officeren Otto Vaupel. 10 til 15 meter bag denne sten står egen. Det er så også året, hvor vi i 3. gilde skifter gruppe. Ved den efterfølgende kaffe blev nye gruppelister ud-delt. Så det nye gildeår starter med at besætte poster mv. i de nye grup-per.



Gildemester John Preben Hansen sluttede aftenen og takkede 1. gruppe for et godt arrangement.

NC-Skriver



Information og debat

3. GILDE

3. Gilde Gildehal på Houens Odde Torsdag den 13. august 2015

Vejret tilsmilede 3. Gilde ved gildehallen i det fri. Solen skinnede stadig, da flaget blev taget ned til sangen "Fra himlen er du faldet"

53 gildebrødre med damer samt 4 gæster deltog i Gildehallen, der markerede starten på det nye gildeår.

GM John Preben Hansen åbnede Gildehallen med en omtale af afdøde Johs. Ladegaards virke i 3. Gilde. Vi holdt 1 minuts stilhed til minde for ham.

Herefter bød John Preben velkommen og specielt til vore gæster Michael og Helle samt Per og Lisbeth. Michael og Per skal optages i 3. Gilde ved gildehallen den 10. september.

John Prebens gildemester tale omhandlede vejret, tilbud på fritidsaktiviteter og opstart det nye gildeår:

"Vejret betegner de forskellige fæno-

E.H. Tømrer- og snedkerforretning

Speciale: Døre og vinduer I Træ-alu, - til- og ombygning-
Certificeret Toldtekt akustik-fagmand.

Medlem af Dansk Byggeri



Ebbe Holst
Tlf. 2172 7847
ebbe.holst@mail.dk

Vonsildvej 225
6000 Kolding

REGNAR STAUGAARD

Statsaut. revisor
Mazantigade 9
6000 Kolding
Tlf. 75 52 37 99

mener i atmosfæren, specielt vind, skyer og nedbør i den nedre del af atmosfæren.

Vejret fylder meget i vores liv, landmændene er total afhængige af vejret, da det kan give både gode men også røde bund tal i årsregnskabet. For fiskerne kan vejret være bestemmende for liv og død på havet. Alle på kloden er afhængige af vejret.

Hvert sekund trækker vi vejret. Ja, vi trækker vejret, vi siger ikke, jeg trækker luften, det er hunden og dynerne vi lufter, og vi lufter ud i badeværelset efter et bad. Når solen skinner, slikker vi solskin, eller vi solbader. Det er dejlige varme udtryk, som lever i vores danske sprog, andre siger, jeg tager sol, når man så er blevet rød, har man fået for meget sol. Vi tager og får altså varmen og lyset.

Måske netop fordi vi lever på den nordlige halvkugle, hvor vejret er lunefuldt, fejrer vi lyset med sankthansbål ved midsommer og ved advent når lyset vender tilbage.

Vi har så brændende et ønske om godt vejr, at vi sender Marie Høns op til vor herre for at bede om godt vejr.

Men skulle nogen føle sig snydt af

solen i denne sommer, så fortvivl ikke, for nu nærmer vi os den tid hvor himlen måske er knap så blå hele tiden, og som nogen vil kalde den smukkeste tid på året. Det kan godt være, at jeg sagde noget lignende om foråret i sin tid, da det hele spirede og blev grønt og frisk. Og de mørke grene blev lysegrønne og jorden kriblede og myldrede af gryende liv, og alting brød og skød og var nyt og lyst og herligt.

Men nu, hvor naturen i den kommende tid, i løbet af nogle uger, eksploderer i et væld af røde, brune og gyldne farver, og de sene æbler, gule og røde hænger tungt på æbletræets grene. Når man på sådan en stille sensommerdag går i haven, er man vemodigt vidende om, at alt dette, al denne skønhed og modenhed, er udtryk for det begyndende forfald, fordærvet, der følges af vinterens nøgenhed og kulde.

Så fik vi overstået måske sommerens store samtaleemne, og jeg vil håbe at der trods alt har været en god sommerstemning, der vil holde sig et stykke tid. Men samtidig er det tiden, hvor man igen begynder at spekulere på hvad man i de kommende måneder vil deltage i

Vagn O. Electric

Aut. EL-installatør

ESSEN 39 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

DøgnService

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL-RÅDGIVNING

TEKNIQ
INSTALLATIONERNE ORGANISATION

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PCL-STYRING

Aut. VVS installatør
JENS KRISTIANSEN
VÆRKSTEDSVEJ 13, 6000 KOLDING

75 52 11 87

BLIK - VVS - GAS
FJERNVARME
WWW.JK-VVS.DK

af de mange tilbud der er på fritidsområdet. Mon ikke Danmark er et de lande der har flest tilbud til sine borgere, når det gælder aktiviteter, der hver på sin måde har det tilfælles at brugerne i hvert fald har noget at være optaget af, og enhver kan alt efter lyst og temperament vælge det, man vil deltage i. Der kan måske godt komme nogle diskussioner om, hvor meget den enkelte skal betale og hvor stort tilskud der er.

Men det er med til at krydre dagligdagen at debattere slige ting, og jeg vil da opfordre til at vi deltager i så meget som muligt. Det er sundt og inspirerende, og på en eller anden måde er man jo med til at betale det hele.

Det er også tiden hvor vi skal til at begynde på Gildearbejdet igen, og det kan virke gavnligt at kaste blikket tilbage, for at se hvad et tidsrum bragte. Prøv det, og i vil se, at der er mange spørgsmål der vil trænge sig på og måske kræve et svar. Nogle vil sikkert få en god og glædelig besvarelse, medens andre måske vil efterlade en erindring om fejlslagne forhåbninger, måske fordi tiden blev dårligt udnyttet, så man ikke fik det udrettet man gerne ville.

Forsømmer vi en lejlighed til at gøre noget godt og vise venlighed, kommer den ikke igen på samme måde som før. Vi har alle brug for hinanden, men vi må vise det og gøre det i tide, det kan meget hurtigt være for sent.

I dag hvor vi lever i en travl og forjaget tid, og hvor alt er under forvandling, og hvor mange forandringer sker i så hurtig et tempo, at det er svært at følge med, og tidens ånd samtidig tenderer mod at gøre alt så uhøjtideligt som muligt, kan det medføre overfladiskhed og nedbrydelse af respekten for tidligere anerkendte livsværdier.

Vi må derfor alle være på vagt overfor og medvirke til, at denne tendens ikke vinder indpas inden for Sct. Georgs Gilderne, og for at dette skal lykkes for os, må vi gennem vort arbejde søge at styrke broderskabet. Lad os også fremover søge at opretholde Gildebevægelsens traditioner, og den værdi, der ligger i at bygge på det, vi syntes er værdifuldt for fremtiden.

Traditioner er meget ofte med til at styrke sammenholdet, til gavn og glæde for os alle.

Til slut vil jeg ønske, at vi må få et



JOTUN

Stort udvalg i indendørs og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden og hent Jotun Colour Match til din iPhone.

The advertisement features a blue background. On the left is the Jotun logo, which consists of a globe icon and the word 'JOTUN' in white letters on a yellow rectangular background. Below the logo is the text 'Stort udvalg i indendørs og udendørs maling' in white. At the bottom left, it says 'Se mere på www.jotun.dk'. On the right side, there is a QR code. Below the QR code is the text 'Scan koden og hent Jotun Colour Match til din iPhone.' In the center-right, there is a cartoon penguin wearing a white apron and holding a paintbrush, standing next to a small Jotun paint bucket.

godt og arbejdsomt Gildeår.”

Erik Nyholm holdt 5 min. Sct. Georg. Erik fortalte om, at han i år 2007 blev overfaldet på vej op ad en kældertrappe og så voldsomt at han besvime med et stykke tid. Overfaldet havde den konsekvens, at han herefter ikke kunne tale så godt. Erik har efterfølgende været ved en talepædagog, der har givet ham nogle værktøjer til igen at tale godt. Og med et glas vand viste Erik dette med at oplæse historien om ”Lille Claus og Store Claus”

Erik Sandholt læste Gildeloven.

Efter Gildehallen gik vi hen i Gilwellhytten, hvor gruppe 1 havde dækket op og vi fik en pæn middag. Ud over at vi fik noget godt at spise, må man konstatere at myggene ved Gildehallen ”mærkbart” forsøgte at få noget til føden på os deltagere.

Under middagen læste Niels Chr. Refsgaard en lille glemt historie om Manolo og hans familie. Historien foregår i Spanien og handler om en sigøjner familie, der rejser rundt i en lille vogn med et æsel foran. Familien bliver bestemt ikke altid behandlet pænt af andre på vejen. Ole Lund Kirkegaard har skrevet historien i begyndelsen af 1960'erne og er trykt i få antal eksemplarer i anledning af udstillingen – drengestreger – på Koldinghus i år 2011.

Gildemester John Preben Hansen sluttede aftenen.

Niels Chr. Refsgaard-Iversen var bordleder.

NC- Skriver



Information og debat

4. GILDE

4. gildes

friluftsgildehal den 2. juni.

Sommeren begynder efter kalenderen den 1. juni, det kunne vi nu ikke mærke da 4. gilde den 2. juni mødtes til friluftsgildehal på Frydenborg, stormen ruskede i træerne og regnen siglede ned.

Endnu et trist syn mødte os ved ankomsten til Frydenborg, flaget var gået på hal, vor gildebror Ejvind Nørgaard var samme formiddag efter en kort men svær tids sygdom afgang ved døden.



Vor traditionsrige tur langs stranden blev på grund af vejret reduceret til en tur til bålpladsen hvor den arrangerende gruppe havde tændt et lille bål, vejrguderne var så venlig at slukke for sluserne et kort øjeblik, så vi i stilhed kunne nyde bålet og mindes vor afdøde gildebror, herefter gik vi op og sang flaget ned.

Herefter gik vi over til det vanlige program grillmad, også her måtte

vi afvige fra tidligere hvor vi vandlig mødes på grillpladsen og steger bøf og pølser, det var på grund af vejret flyttet ind under masteseglet, og Frydenborgs nyindkøbte gas grill kom til sin ret, bøffer og pølser blev godt stegt, alle blev dejligt mætte, og så kunne vi gå til næste punkt i programmet frilofts gildehallen også her blev det alternativ, for det blev også under masteseglet, og bålet blev udskifter med fire fakler.

Gildemesteren startede med at vi mindes Ejvind, og i stilhed smedede vi igen vor kæde sammen.

Uffe brugte sin gildemestertale til at berette om en tur til øen Anholt med de gamle spejdere, LAK klanen, og fortalte om en spændende tut og ikke mindst om den lille ø midt i Kattegat som har en flot og anderledes natur, og ikke mindst en fantastisk historie, Anholt hørte oprindeligt til Halland men det siges at da Danmark under krigen dengang tabte Skåne, Halland Og Blekinge til svenskerne satte kongen et ølglas på landkortet der hvor Anholt lå og så opdagede svenskerne ikke at de faktisk også skulle have den lille ø med, heldigvis for det, om det er rigtigt ved jeg ikke, men en god historie er det da.

Som båltaler havde den arrangerende gruppe allieret sig med Erling Grav Som gennem en lang karriere som jonalist begyndte sin tale med at fastslå at 2015 var et bemærkelsesværdigt år 100 år fra kvinderne fik valgret, 70 år efter befrielsen og nu er også et folketingsvalg er udskrevet, og med valgkampen godt

i gang, også her er der nye tider, de gammeldags vælgermøder og læserbreve er blevet udskiftet med den nye verden med TV, Facebook og Tvede hvor debatten nu foregår, vi lader os i stor udstrækning styre af mediernes magt, og debatten bliver meget personfikseret og styret af økonomien, det er tankevækkende at kun 2 % af danskerne er medlem af et politisk parti, Erling sluttede sin interessante tale med at takke for ordet og takke gilderne for deres indsats og hjælpsomhed i vort samfund.



Efter en dejlig, men anderledes aften sluttede vi på vanlig vis og ønskede hinanden en god sommer.

Skriver Poul Lyngs





5. Sct. Georgs Gildes friluftsgildehal

1. juni 2015

Vi blev budt velkommen til Frydenborg af tusindvis af myg. Svalerne, som svævede over vores hoveder, forsøgte ihærdigt at udrydde myggene. Fuglene gik ikke sultne i seng den aften, hvilket vi andre heller ikke gjorde. 5. gruppe havde gang i den store grill med lækre sparreribs og pølser.

Cirka 30 gildebrødre var mødt op til dette vores sidste gildemøde inden ferien. Man havde inviteret 4 personer fra KFUM Atletik og Idræt samt 2 repræsentanter fra Folkekøkkenet til at deltage, da donationen fra Vonsild løbet skulle overrækkes denne aften. Poul Fremmelev KFUM Atletik og Idræt kunne overrække 12.000 kroner til Folkekøkkenet. Pengene vil blive brugt til aktiviteter i juni måned.

Et flot bål lyste op, da vi kom til bålpladsen for at holde vores åbne gildehal, som GM Søren sagde, ville være en anderledes gildehal. Grup-

perne var blevet bedt om at forberede underholdning af en eller anden art, som til et spejderbål. Så vi fik motioneret krop, hukommelse og lattermuskler og ikke mindst stemmebåndene til sang og spejderråb. Rigtig fin spejderunderholdning.

GM takkede i sin gildemestertale alle grupperne for deres indslag og entusiasme. Og, fortsatte han; "Entusiasme er det, der driver værket. Uden nogen til at gå forrest og vise vejen, uden nogen til at påtage sig det store arbejde, det er at aktivere mennesker, uden disse ildsjæle, som de kaldes, kommer der ingen udvikling, ingen nytænkning. Alle foreninger har brug for ildsjæle. Folk der sætter sagen så højt, at de gladelig ofrer store dele af deres fritid for at dedikere tiden til det projekt, de brænder for". GM gav herefter ordet til repræsentanterne for Folkekøkkenet, som fortalte lidt om deres arbejde med Folkekøkkenet.

Mette og Søren blev lykønsket med deres 25 års gilde jubilæer.

En hyggelig og fin aften, der viste, at spejderånden lever og har det godt i 5. Gilde.

Skriver Ady

ImagePRESS
Workflow Solutions

- VISITKORT
- BREVPAPIR
- KVERTER
- FLYER
- KLUBBLADE
- BROCHURE
- PLASTIKKORT
- POSTKORT

Fynsvej 40 • 6000 Kolding • Tlf. 2143 4601
cs@abcprint.dk • www.abcprint.dk

ABC print



Det våde Øje. Svømmelaugets afslutning for sæson 2014/2015.

Årets afslutning med laugsforsamling no.48 -bemærk-fandt sted d.27. juni 2015 i gildehuset.

Alle medlemmer af laugget, med undtagelse af de 4 afbud var mødt.

Efter morgensvømming, denne gang uden sauna og varmt vand gik vi til det traditionelle morgenbord.

Ved laugsforsamlingen omtalte Præsident Bent Hoberg i sin beretning årets forhandlinger med kommunen, og kom bl.a.ind på forholdene omkring livreddere. Heldigvis havde Knud fået fornyet sit certifikat, så dette vigtige forhold er i orden.

Det bemærkes, at dette job fortsat giver fri arbejdsbeklædning. Vi afventer alle det videre forløb.

Den i øvrigt omfattende og lange beretning blev herefter godkendt.

Regnskabet blev ligeledes fremlagt af præsidenten.Der var indtægter og udgifter og da han mente, revisoren havde set det, godkendte Forsamlingen regnskabet.

Forinden vi gik til valgene, omtalte Bent den store arbejdsmængde, der efterhånden ligger i bestyrelsen omkring bl. a. kontakten til offentlige myndigheder. Han anbefalede, at jobbet som Præsident og Kasserer blev opdelt på 2 personer.

Forsamlingen var efter lang meningsudveksling enig heri og de efterfølgende valg faldt således ud:

Præsident: Poul Lyngs

Kasserer/ 1. vicepræsident: Bent Hoberg

2. vicepræsident: Hans Emil Andersen

Revisor: Evald Sjøgreen

Sekretær. Erik Jørgensen

Øvrige tillidsposter var genvalg.

Herefter blev det vigtige punkt om æggekoger behandlet.

Som det erindres har Kaj Peter været ansat på prøve, og enkelte kommentarer omkring

årets resultat, blev drøftet.Kaj Peter svarede, at han var sit ansvar beviset, men han manglede en hulprikker, og denne ville han nu gå på jagt efter.Forsamlingen godkendte dette saglige argument, og med ønsket om god jagt, blev han enstemmig udnævnt til laugets faste æggekoger fremover.Det er virkelig en tung arv. han tager op efter vor salige gildebror "Jens Klat"Det skal bemærkes, at Kaj Peter siden har meddelt bestyrelsen, at laugets oprindelige æggeprikker af boet efter Jens er overdraget til svømmelaugget.Hvor heldige kan vi være her 2 år før vort 50 års jubilæum!

Det skal sluttelig nævnes, at nye medlemmer (M) kan optages på venteliste.

Henvendelse sker til Præsidenten.

**Referat: Erik Jørgensen
laugsforsamlingsvalgt sekretær**



Kvinder, børn og veteraner på Frydenborg.

Igen i år var Frydenborg udlånt til Veteranhjem Fredericia, der var også veteraner fra mange andre afdelinger i landet. Jeg var så heldig at jeg var blevet inviteret til besøgsdag sammen med borgmester, politiker, journalister og nogle få gildebrødre. De andre fire år har det været lidt af et gedemarked når veteranerne holdt åbent hus, men denne dag var der skruet lidt ned for blusset, så det var fortrinsvis kun inviterede gæster.



Efter talerne af Veteranhjems leder Carl Bratved, Borgmester Jørn Petersen og vores formand fra hjælpekomiteen Benny Pagh var der kaffe og kager fra et smukt kagebord, hvor også børnenes lagkage konkurrence var opstillet. Virkelige flotte lagkager som børnene havde lavet og der blev udpeget vinderne, så vidt jeg så var der ingen tabere.



Som altid når jeg er på besøg ved veteranerne, gik jeg en tur ned til vandet. Det første jeg mødte i det skønne vejr, var en flok børn i bade-tøj og jeg stille det smarte spørgsmål "skal i ud og bade", nej fik jeg svaret, for der er ingen gult skilt. Jeg spurgte igen "hvad er et gult skilt" svaret var, ved du ikke det! når der ingen voksne er på stranden, er der gult skilt og så må vi ikke bade. Det kalder jeg militær disciplin, også i de yngre rækker.



Igen i år talte jeg med et par veteraner, som havde sat sig langt væk fra os andre, ved bord bænkesætte ved skrænten ned mod vandet. Må jeg tage et billede af jer! så pyt da blev der svaret, jeg fik mit billede af to robuste mandfolk, som jeg talte et øjeblik med, også de havde deres

problemer. Vi blev enige om at krig var noget lort og rammer rigtig mange skæbner både i de krigsramte lande og hos os i lille Danmark. Personlig tror jeg aldrig vi bliver klogere og krig vil altid forekomme, et eller andet sted, spørgsmålet er så om vi skal deltage og det er jo politik, som lille mig ikke altid forstår.

Efter en dejlig samtale med borgmesteren og gildebrødrene, var det tid for mig at drage hjem. På vej ud mødte jeg en politiker, nemlig Marie Krarup fra DF, som kom på besøg, så man må da sige at politik forandre sig med årene. Jeg husker stadig da forgængeren til hendes parti, Fremskridtspartiets, Mogens Glistrup sagde at vi bare skulle have en telefonsvare, der sagde at vi overgiver os. Ja tiderne forandre sig heldigvis, og noget af det til det bedre.

Jeg vil slutte dette indlæg med igen at takke HC Jepsen, vores gildebror, for den gode ide han fik for seks år tilbage, dengang var behovet nok større end det er i dag, hvor veteranerne får hjælp fra flere sider.

Med Gilde Hilsen
Svend Erik Pørksen
1. Gilde



Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

KONGEN KALDER IGEN!

Vi er igen i år blevet opfordret til at bemane Kolding i uge 42 (12. – 17. oktober)

Som i tidligere år skal vi optræde som hoffolk, tjenestefolk, vagter og soldater sammen med Chr. 4.



Vores samlede honorar går til gilder-nes hjælpearbejde.

Det plejer at være en sjov, hyggelig og spændende oplevelse
HAR DU LYST?

Send en mail til kaj@vahlkvist.dk med oplysning om hvilke dage du kan deltage, så skal vi nok finde en rolle til dig.

Tilmelding senest
den 18/9
Med kongelig hilsen fra
Baron von Kvist



Information og debat

HUSUDVALGET

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN

Nu er Onsdagsklubben igen aktiv efter sommerferien.

Vi mødes kl. 14.00 til kaffe, ostemad og en hyggelig snak.

Kl. 14.30 går vi i gang med forskellige aktiviteter som bridge, billard og strikke- og syprojekter.

Vi slutter ca. 16.00 – 16.30

Der er altid plads til nye aktiviteter efter behov, f.eks. skak og andre brætspil.



Klubbens strikkepiger har været på sommermarked på Koldinghus, med en indtjening på kr. 3.200 til hjælpearbejde. (godt gået)

Vi har det rigtig hyggeligt i Onsdagsklubben, og nye deltagere skal være meget velkomne.

**Med gildehilsen fra
formanden
Kaj Vahlkvist**



Trekant områdets

DISTRIKT

DGM talen til ridderhallen 27. Maj 2015.

Jeg vil gerne på distriktsgildeledelsens og ridder-udvalgets vegne, byde alle hjertelig velkommen til denne ridderhal her på Koldinghus.

En særlig velkomst skal lyde til vores gæster fra Odense, Vojens, Hærvejen, Nordborg og Haderslev.

Min riddertale her i aften vil være delt op i flere afsnit – for det er jo i hovedsagen de nye ridders aften.

Vi har efter 3 aftener med ridderforberedelse her i foråret - lært hinanden at kende på en helt anden måde, end vi ville havde gjort på almindelig vis.

Første aften mødtes vi ude hos mig i Vester Nebel – for at man kunne se hvad jeg stod for både psykisk og fysisk. Den anden aften var vi også ude hos mig af praktiske grunde. Den tredje aften var vi på besøg hos Benny Pagh her i Kolding.

Dette at fire væbnere har brugt tid og kræfter til deres ridderforberedelse og dermed har standset op - og vil delagtiggøre os andre i sine inderste tanker - vil vi gerne sige tak for.

På den måde har både de og vi fået en oplevelse som vi alle sent vil glemme.

Jamen, er det ikke også meningen med livet –

Uanset hvilke evner vi er blevet udstyret med!?

Gælder det ikke om, at berige os

selv og hinanden i den tilværelse - som vi af naturlige årsager ikke ved hvornår slutter?

Jo selvfølgelig gør det det!

I landsgilderegi drøfter vi ofte handlingsplaner – en ørkesløs debat hvor vi bruger mange ord, som desværre ikke udløser hverken større eller flere handlinger i det enkelte gilde!

Et faktum som også har den effekt, at vi bliver færre og færre gb – selvom vi har kæmpet mod dette traume og den udvikling i mange, mange år. Hvorfor trækker jeg nu denne gamle travet ud af stalden igen??

Det gør jeg, fordi enkeltpersoner nu i igen har

Erkendt, at vi skal til at have en værdidebat i vores bevægelse.

Noget som jeg som gb har foreslået og bedt om i mange år!

Eller sagt på en anden måde!

Vi afgiver både som svend, væbner og ridder løfter pr. Tradition! Men bruger vi vores tid på værdier i det enkelte gilde!?

Vores gilde "grundlov" er jo gildeloven!

Og det glæder mig naturligvis, at vi nu er kommet til den erkendelse i bevægelsen – men hjælper det så overhovedet!?

Vi får se og lad os så presse på og hjælpe fra baglandet, når nu "ånden" er sluppet ud af flasken!

En kendt dansker har for nylig sagt, at det der kendetegner os som rigtige danskere er:

Vi har humor, er åbne og har mod!

En varerdeklaration som jeg vil tillade mig at hæfte på mig selv.

Det hjælper jo ikke, at vi får nye gb ind i gildet – hvis vi så "glemmer" at behandle vores nuværende gb godt og socialt fornuftigt!?

Det jeg har i tankerne igen er, kammerateri og nepotisme (begunstigelse af familie og venner) – som strider mod min opfattelse af sund fornuft og samfundssind!

Jeg vil godt slutte med et lille udpluk fra dronningens nytårstale:

"vi skal virkelig forvente noget af vores medmennesker, ligesom vi ønsker, at nogen skal forvente noget af os.

Det er at have tillid til hinanden, at tro på mulighederne for hinanden!"

Så derfor vær dig selv og giv udtryk for det. Billede og lyd skal i min verden altid passe sammen!

Hvordan er det for øvrigt i din verden??

DGM Karsten Barfoed





Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Sommerens eventyr!!!

Ganske vist holder onsdagsklubben ferie, men de udsendte medarbejdere fra strikkeklubben, er på farten. Vi startede på Koldinghusmarked med et godt salg, så tog vi til Hejlsminde kræmmermarked, en god lørdag men en dum søndag. Vejret var alt for godt, alle lå på stranden.

Herefter gik turen til Islands brygge, her var der gang i den hele tiden. Vi kørte hjemmefra kl. 05:00 og hjemme igen 21:15, og det havde været en kanon dag, og lidt lang for 2 gamle tøser.



Sidst var vi med ved Veteranudstilling på landbrugsmuseum i Kolding og ikke at forglemme diverse bagdørs handler, sommeren over.

Alt i alt har strikkeklubben omsat for omkring 7000,00 kr. i løbet af sommeren, ganske godt gået.

Det er ikke strikkearbejder alene, vi har med på vores ture. Strikkerierne er dog nemmere at sælge på djæveløen end her i det jyske. I det jyske kan man selv lave det ☺. På djæ-

løen går det lidt nemmere, og de kunne godt lide vores historie om, hvorfor vi ikke kunne prutte om prisen. Det gik til et godt formål.



Hvis I skal have "smidt gode" varer ud. Så modtager vi gerne, send en mail til Britta eller stil det på trappen i gildehuset(så har vi regnet den ud.) Mener vi ikke, at kunne sælge det, går det til KK butik i Vonsild. Men vi vil gøre vores bedste for at tjene penge til gildearbejdet.

Denne gang takker vi specielt Agnete Mølskov, for at have ryddet op i diverse kælderrum, med mange gode salgsemner, der har beriget strikkeklubben. Tusind tak for det Agnete og også tak til I andre der har doneret.

Hilsen de udsendte medarbejdere.



Platter ønskes solgt!

14 stk. World Jamborees Platter - hele serien fra 1907 - 1971 sælges samlet:



5 stk. Fellow Ship Day platter - hele serien fra 1978 - 1982/83 sælges samlet:



Kom med et bud. Det kunne jo være en idé for et gildehus
eller en gildebør som samler på platte.

Henvendelse

Preben Raabjerg 4. gilde

Tlf. 75 53 15 49 eller mail: susannelarsen@stofanet.dk



17 % flere på Cykeltur fra 3. Gilde på Samsø

14 Super friske Gildebrødre var klar til årets cykeltur på Samsø. Igen i år var der nye deltagere med på turen bl.a. undertegnede. Jeg deltog med min el-cykel

Ja det går jo den vej for de fleste af os, men bare man er sammen med sine Gildebrødre, så kan mange strabadser klares.

Sædvanen tro var der samling på p-pladsen foran Gildehuset fredag d. 12 juni. Cyklene blev læsset, og jeg kunne tydeligt se, at der ikke var nogen slinger i valsen, de blev spændt fast efter anvisning fra den glade vognmand fra Lundeskov (Erik Sandholdt).

Afsted afsted til Hou i fint solskin hvor cyklerne skulle demonteres fra deres plads på trailerne. "Puha, det blev vi godt nok tørstige af". Med kufferterne læsset på cyklerne kørte vi hen og ventede ved færgelejet. Her var der gensyn



med "Løgserne", som kom med deres gamle biler og motorcykler. De skulle igen i år være på samme campingplads som os, festligt folkefærd.

Et vink fra en af dæksfolkene på den nye gasfærge fik hurtigt Gildebrødrene til at træde fast i pedalerne med tanke om, at der ventede madpakker og øl og en lille en til halsen, alt lige efter bogen. Dog var der jo ingen, der havde informeret vi nye om, at der skulle medbringes madpakke, men tro mig det blev hurtigt løst, da der jo selvfølgelig var nogle af Gildebrødrenes skønne kvinder, der havde sørget for en stor og dejlig madpakke, som velvilligt blev delt, så alle blev mætte. En stor TAK til dem med de store madpakker.

Vel fremme i Sælvig blev vi modtaget af vores Gildebror Bent, så nu skulle vi bare cykle 8-9 km, så var vi fremme ved campingpladsen. Men nej nej, allerede ved det første gadekær var der stop. Her skulle der rettes op på væskebalancen (det fandt jeg senere ud af var en tilbagevendende opgave for de fleste af Gildebrødrene hele weekenden).

Godt fremme ved campinpladsen, fik vi hilst på camping fatter og mutter og i år var der lejet hele 3 hytter og 2 telte. Nu var det lidt af en prøvelse som ny at finde sin rolle imellem de "gamle". Hjælp til at stege bøfferne? N--e---j det havde Gunnar styr på, så her gjaldt det om at holde snitterne væk. Uhm måske skulle jeg forsøge at snige mig ind på kartoffel-kogeholdet, Kaj-Henning og Henning, det var jo et forsøg værd. Efter et lille glas vin var jeg udnævnt til "KARTOFFELKOGES ASSPIRANT" hvad giver I. Nu vidste jeg, hvor min plads

også skulle være ved aftenmad holdet lørdag. Herligt nu følte jeg mig allerede som en af de "gamle".

Der blev spist og hygget, dog var der lidt med at persillen ikke rigtig kom over kartoflerne på samme måde og på samme tid som tidligere. Stakkels den der ikke kunne huske det. Senere da det var blevet mørkt, opstod der -vist som sædvanlig - snak og uro om at drage på besøg hos Bent. Andre mente at det var noget med Dingelhaus. Det kan kun siges at der bestemt ikke var mangel på hygge og skøn stemning.

Lørdag morgen startede med stor fødsdags morgenbord. Henning gik ind i de rigtige voksnes rækker (65 år), så der var pyntet om med små flag og ikke mindst var der selvfølgelig stor fødselsdags sang. Henning havde sørget godt for os til morgenkaffen, idet der var indkøbt 14 flasker lækker morgenbitter, så en god start på dagen. Vi fik alle sagt godt og grundigt tillykke til ham, hvad der selvfølgelig blev sagt rigtig mange gange hele lørdagen og om søndagen kunne vi jo kun ønske ham tillykke med dagen i går. Jeg er helt sikker på, at han var mægtig glad for den opmærksomhed han fik.

Op på cyklerne og så afsted rundt på den smukke Samsø. Hele turen var godt og grundigt planlagt af Bent, som med sit store lokalkendskab til øen, helt bestemt vidste, hvor der var brug for pauser for at holde væskebalancen i orden. Frokosten blev indtaget ved gadekæret



i Nordby (som den altid gør). Det var 14 meget sulte Gildebrødre, der gav sig i kast med maden og hyggen rundt om det smukke gadekær. Bagefter var der selvfølgelig is til dem, der måtte have det og så ellers hjemad mod lejren.

Tropperne blev hen mod slutningen af dagen lidt opdelt, da der var en punktering, som voldte nogen besvær, men der var kun lige et par enkelte Gildebrødre, der ikke var helt obs på vejen tilbage, men de tog nu omvejen med ro og gode miner, men deres forklaring om, hvad der var sket, var vist ikke helt i overens stemmelse med virkeligheden. Da alle var tilbage begyndte det at regne, så vi måtte spise på de overdækkede terrasser ved de 3 hytter, men det

var nu ikke noget problem. Under forberedelserne til maden kendte jeg jo min nye plads på holdet "KARTOFELKOGESPIRANT", og her lærte jeg helt præcist, hvordan og hvor længe det tager at koge nye kartofler fra Samsø. Det er en

hemmelighed, som ikke sådan bare lige kan gives videre til enhver, så opskriften fås kun ved at deltage på 3. Gildes cykeltur.

Maden blev indtaget og nydt i store drag efter dagens etape. Der var hygge, snak, drillier, sang og et enkelt glas vin, hold da op en flok Gildrebrødre, der kunne det der med at hygge sig. Der kom i løbet af aftenen brev fra Kolding kommune til Henning i anledningen af dagen. Brevet indeholdt en sang om, hvordan og hvorledes man kan udnytte tiden efter de 65, festligt - endnu en sang lige inden kl. 23, hvor der skulle være ro på pladsen. Denne aften var der ingen der skulle på Dingelhaus,

nej Gildebrødrene var godt trætte af alt den friske luft.

Søndag morgen var der morgen kaffe med de obligatoriske æg, som blev indtaget. Derefter opvask, fordeling af service i hytterne, let rengøring og pakning og klar til dagens strabasser, der var en kraftig vind fra vest og vi skulle jo den vej, afgang!

Først skulle det nye færgeleje i Ballen beses og så snuden mod vest, og ja, det var ikke sjovt. Brøndby bakke var heller ikke i år blevet jævnet ud som aftalt med Bent, men vi satser på, at den er væk næste år. En pause og så det sidste stykke ned til Sælvig, hvor vi tog afsked med Bent og drog over vandet med færgen, trætte og en god tur med gode oplevelser var ved at være

til ende.

Til slut vil jeg sige at jeg ikke har nævnt alle de smukke steder, vi var på Samsø da der for et par måneder siden her i bladet, var en god beskrivelse af turen sidste år.



Rigtig mange tak for en super tur til alle Gildebrødre - en tur som jeg sent vil glemme. En stor tak til Bent for hele arrangementet og til Gunner for madindkøb og Henning for transport koordinering.

Christian Sønderby
"Kartoffelkogaspirant."

Skrabelodder

Husk det er Øllets Dag lørdag den 5. september, og derfor skal vi ud at sælge skrabelodder, og det foregår fra kl. 10 – 12,30 og eftermiddagsholdet kl. 12,30 til ca. 15.

Jeg håber vejret er med os, og mange gildebrødre vil deltage, så vi kan få et par stærke hold til salg, så der kan komme gode indtægter til hjælpekomiteen, til gavn for mange mennesker, som vi hjælper med indtægterne.

Tilmelding til Benny Pagh. Mail: bpagh@stofanet.dk

Senere får du besked om, hvor i byen vi får tildelt stadeplads.



STADSGILDERÅDSMØDE

Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 19.00 i Gildehuset

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde d. 18. maj 2015
5. Stadsgildemesterens beretning
6. Økonomien p.t.
7. Beretning fra udvalgene
 - a. hjælpekomite
 - b. husudvalg
 - c. lejrudvalg
 - d. distributionsudvalg
 - e. ridderudvalg
 - f. operaudvalg
8. Eventuelt (herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben)

Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd.
Såfremt du skulle blive forhindret så sørg for, at din suppleant deltager.

Alle øvrige gildebrødre er velkomne.

På stadsgildets vegne
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler